

HUR IFK MÄRSTA blev till.

I december 1969 kom undertecknad av en ren tillfällighet till Märsta för att fortsätta till Sigtuna. Dess fritidschef som var Ace Dahlén fick syn på mig och påstod att han kände igen mig från den fria idrotten. Undrade vad jag gjorde i Märsta. Jag har på omvägar fått höra att Du skall flytta från Piteå till Stockholm. Framhöll att det behövdes en riktig ledare för den fria-idrotten i Märsta. Sedan några år har denna idrotts-gren varit helt död och skulle således behöva en uppryckning. Han framhöll att han hört talas om min kapacitet i Piteå och att jag säkert skulle lyckas även här i Märsta.

Dahlén tyckte att jag skulle ta kontakt med Bengt Arvidsson i Märsta IK för att om möjligt bilda en sektion i föreningen. Bengt Arvidsson lät negativ, då fotbollen fått ett så stort omfång och knattefotbollen var mycket viktig för den framtida utvecklingen. Efter samtalet talade jag vid Ace Dahlén, som tyckte att det vore klokt att bilda en fri-idrottsförening på orten. Han betonade att han hade en fritidskonsulent Gunnar Jakobsson som varit god fri-idrottare och säkert var villig att hjälpa till. Föreningen IFK Märsta bildades den 4 februari 1970. Dess första styrelse bestod av Gösta Laudon ordförande, Gunnar Jakobsson sekreterare, Kjell Karlsson kassör, Sune Röhr och Per Ingebrektsen.

De flesta av dem som kom att tillhöra föreningen bodde i Märsta men tillhörde föreningar i närorter som Tureberg och Solna. Från Solna kom Gunnar Jakobsson, Kjell Karlsson och Markus Kiiman och från Tureberg Claes Linfeldt, Jan-Olov Persson och Torbjörn Thoreson. Vår första ungdom var Åse Fernis, som blev 11 år det året. Hon tävlade år 1970 i Kalle-Anka final i Karlstad och blev trea bland 12-åringarna från hela Sverige. En utmärkt prestation. Föreningen tog det året även sitt första DM genom Claes Linfeldt som vann 400 m på 50,2 sek. Kjell Karlsson blev fyra på samma distans. I stafett-DM 4 x 400 m blev föreningen tvåa, Laget bestod av Gunnar Jakobsson, Jan-Olov Persson, Kjell Karlsson och Claes Linfeldt. Linfeldt var egentligen specialist på 800 m men blev bara fyra på den distansen med tiden 1.58,4. Kjell Karlsson sprang 1500 m på 4.09,1. Detta år hade vi även ett par klubbmatcher mot Tärnsjö med blandade framgångar. När vi samlades på hösten detta år för att bygga upp den fria idrotten för det kommande året blev ungdomstillslutningen bättre än väntat och här märktes Veijo Huusko och brodern Marko, Peter Sandqvist, Per Nordlund, Jarko Uusitalo, Ronnie Eriksson, Raymond Wigg, Rolf Larsson och Pyret Rätö.

Inomhussäsongen 1970-71 arrangerade vi inomhus DM för ungdom i Valsta Sporthall och i garaget i Valsta center. På sistnämnda ställe sprangs 800 och 1000 m på rundbana och på ena långsidan 40 m. Övriga grenar gick i sporthallen. Vi erövrade flera titlar och Upplands fri-idrottsförbund började ta oss på allvar. Vid 1971-års årsmöte invaldes Ulla Fernis till sekreterare och Claes Linfeldt, Gunnar Jakobsson blev v. ordförande och Per Ingebrektsen blev revisor.